

Deelnemen

Aan deze reis kunnen ook pelgrims deelnemen die voor hun mobiliteit volledig afhankelijk van een rolstoel en/of andere hulpmiddelen zijn en zich alleen met volledige ondersteuning kunnen verplaatsen. Zorgpelgrims dienen in staat te zijn zelf of met enige hulp van onze zorgvrijwilligers in een vliegtuigstoel te kunnen plaatsnemen. Er is een aantal vaste rolstoelplaatsen in de bus beschikbaar. Het gebruik van een scootmobiel is niet toegestaan. Zorgpelgrims die niet rolstoel gebonden zijn, krijgen een normale zitplaats in de rolstoelbus. Na jouw aanmelding ontvang je een zorgformulier. Op dit formulier kun je jouw zorgbehoefte in kaart brengen. Je paspoort moet na thuiskomst nog minstens zes maanden geldig zijn.

Bij de reis inbegrepen

- Retourvlucht Amsterdam-Tel Aviv.
- Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag
- Zeven overnachtingen in driesterrenaccommodaties op basis van een tweepersoonskamer en volpension.
Zorgpelgrims krijgen een rolstoeltoegankelijke kamer.
- Alle vervoer ter plaatse in aangepaste touringcar
- Nederlandstalige pastorale en cultuurhistorische begeleiding gedurende de gehele reis, met daarbij een lokale, Nederlands- of Engelstalige gids.
- Alle excursies zoals vermeld in het programma, inclusief entreegelden en fooien.
- Pelgrims- en informatieboekje.

Zelf betalen of regelen

- Reis- en annuleringsverzekering.
- Reis van jouw woonplaats naar de luchthaven en terug.
- Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Mogelijke extra toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims.
- Voor vliegreizen die worden uitgevoerd door een lijndienst gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten kun je opvragen bij VNB.

VNB

Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD 's-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl



Reisnummer IS1890 en prijs

Pelgrim	€ 1.599,00
Zorgpelgrim	€ 1.999,00
Toeslag eenpersoonskamer	€ 450,00



15 tot en met 22 november 2018

8-DAAGSE zorgbedevaart Israël

Ontdek de magie van het veelzijdige Heilig Land met haar vele Bijbelse plaatsen.




reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

Het Heilig Land brengt jou in hogere sferen

Het Heilig Land is geweldig!

Het veelzijdige Heilig Land met haar Bijbelse steden zoals Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth brengt jouw in [hogere sferen](#). Speciaal voor mensen die minder goed ter been zijn of zorg nodig hebben organiseert VNB een 8-daagse zorgbedevaart naar het Heilig Land. Tijdens deze bedevaart bezoek jij de [hoogtepunten](#) en betekenisvolle plekken van het Heilig Land. Partners van zorgpelgrims, familieleden, vrienden of kennissen

worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bedevaart. De overweldigende natuur met haar stoere en forse bergen, eindeloze woestijnen en zandstranden zijn een ware beleving. Maar het is vooral ook een gezellige reis met lekker eten en bezoeken aan [kleurrijke markten en andere leuke bezienswaardigheden](#) die u als toerist niet snel zult zien. De reis valt samen met de Nederlandse Dagen 2018 in het Heilig Land.

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 130 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangrijk doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht staat tijdens onze reizen hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 1.200 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen te organiseren en uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil.

Wat kun je verwachten?

Vanuit Amsterdam Airport Schiphol vlieg je naar Tel Aviv waar je in de avond aankomt. Per [rolstoelbus](#) wordt je naar ons sfeervolle hotel in Nazareth gebracht. De eerste dagen bezoekt je deze bijzonder plaats als Kana en het Meer van Galilea. Je viert samen met de andere Nederlandse pelgrims op de Berg van de Zaligsprekingen en kijk je ogen uit in Tabgha, de plaats van de broodvermenigvuldiging. In Qumran bezoek je de vindplaats van de Dode Zee-rollen. Vanuit Jericho reis je vervolgens door naar [Bethlehem](#). Alweer zo'n bijzonder betekenisvolle plek. Hier vier je de [Eucharistie](#) op het Herdersveld. In Jeruzalem staat de Olijfberg en de Onze Vaderkerk op het pro-

gramma. Ook de Hof van Olijven en de naast gelegen Kerk van de Doodstrijd wordt niet vergeten.

Midden in de oude stad [Jeruzalem](#) woon je een viering bij in de Heilig Grafkerk. Een bezoek aan de Klaagmuur en het aangrenzende Tempelplein, de Sionsberg met de Zaal van het Laatste Avondmaal en de Kerk van het Hanengekraai mag natuurlijk niet ontbreken. Uit ervaring weten we dat deze plekken veel indruk maken. [Souveniertje kopen?](#) Vrije tijd is er natuurlijk ook want een souvenir kopen hoort er ook bij. [Duik een van de leuke winkeltjes in tijdens de tijd die je vrij hebt te besteden.](#)

